

Donderdag 1 september 2011

Nieuwsbrief 8 - jaargang 1

Beste #surname#

Na 1 maand geen nieuwsbrief te hebben ontvangen, sturen wij u onze editie voor september. Voor ons de start van de tweede jaarhelft. Zo hebben we reeds onze voorbereidingen getroffen. Onze website is volledig vernieuwd, Ons brochettenfestijn in volle voorbereiding en onze ruilbeurs is in haar definitieve fase terecht gekomen. Voor onze jeugd hebben wij nieuwe initiatieven gecreëerd. Ook nemen leden van Philatelia Alost deel aan een competitieve tentoonstelling deze maand, waar we tevens de nodige aandacht aan zullen geven. Wekelijks kunnen onze leden weer genieten van alle diensten die Philatelia Alost rijk is op onze bijeenkomsten in ons lokaal. Ook u bent daarop uitgenodigd !

Ik wens u veel leesplezier ! Met alle info die onze dienst rijk is. Voor dagelijks nieuws uit de filatelie kan u steeds terecht op onze website : <http://www.philatelia-alosta.be>

Guy Abbeloos

Woordje van onze voorzitter

De zomer heeft niet de bakken zon gebracht, die wellicht de meesten verwacht hadden na het schitterende voorjaar maar daarom niet getreurd: het weer gaf in elk geval excuses genoeg om de verzameling geen twee maanden aan de kant te schuiven en de grijze dagen toch kleur te geven. En hopelijk zijn we met zijn allen klaar om het nieuwe werkjaar te beginnen.

Bpost heeft ondertussen het nieuwe werkjaar ingeluid met een aantal nieuwe uitgiftes op 26 augustus 2011. Een ervan springt alvast in het oog: de nieuwste Kuifjesreeks met als thema Kuifje in de film (zie ook verderop in deze nieuwsbrief). Dat Bpost onder verzamelaars en filatelisten zich allesbehalve populair gemaakt heeft met de eindeloze stroom nieuwe emissies is één gegeven, anderzijds moet gezegd dat Bpost een leidende positie heeft in die emissiemarkt met als thema strips, met steeds zeer verzorgde uitgiftes.

Een rijke traditie die in 1979 onstond met de uitgifte van de allereerste postzegel met als thema een stripfiguur. De zgn OCB 1944 had ook als thema Kuifje en verscheen naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van onze bekendste reporter. Sindsdien zijn een hele resem stripfiguren de revue gepasseerd en leverden de duostamps ook dikwijls mooi en boeiend materiaal om een themaverzameling rond strips te stofferen.

Ook deze nieuwste en zeer verzorgde reeks Kuifjes is daarop geen uitzondering. Bovendien slaan dit soort emissies bruggen tussen mensen met totaal verschillende interesses: stripverzamelaars, postzegelverzamelaars en filatelisten, filmfanaten, etc. wat sowieso extra waarde creëert. Deze nieuwe reeks speelt dan ook handig in op de nieuwste Steven Spielberg-film *The Secret of the Unicorn*, dat uiteraard gebaseerd is op het tweeluik Het Geheim van de Eenhoorn en de Schat van Scharlaken Rackham. De wereldpremière van Spielbergs nieuwste vindt trouwens plaats in Brussel.

Het samenkomen van verschillende verzamel- en interessegebieden leidt dan ook dikwijls tot boeiende verzamelingen en gehelen, en zorgt ervoor dat de filatelie terug meer in de belangstelling komt. En dat laatste kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen!

Ik wens alvast iedereen een heel boeiend en verzamelryk werkjaar!

groetjes,

Bart Cappelle

Onze agenda voor de maand mei

- **Maandag 5 september** : *Alle diensten - Telkens gelegenheid tot aankoop van materiaal aan democratische prijzen. Inzage in het ruim aanbod van ruilboekjes. Geen nieuwigheden !*
- **Maandag 12 september** : **ROMMELAVOND** *We veronderstellen dat iedereen wel iets heeft dat voor hem/haar onbruikbaar, doch voor anderen van belang kan zijn in het teken van landen- of themaverzamelen. We verwachten dus een groot aanbod opruimingsgerief. Op deze avond zullen interessante koopjes te doen zijn tegen weggeefprijzen.*
- **Maandag 19 september** : *Alle Diensten, Open Forum, ook nieuwigheden.*
- **Zondag 25 september** : *Philajunior, een bijeenkomst van onze jeugdafdeling*
- **Maandag 36 september** : *Alle Diensten ook nieuwigheden*

Open forum

Het open forum is reeds een standaard waarde geworden binnen onze vereniging. Door de vakantie heeft onze dienst geen weet van komende voorstellingen, maar via onze site kan u altijd zien wanneer men tijdens een bijeenkomst een voorstelling geeft.

Heb jij ook iets dat je onze leden wil toevertrouwen ? Altijd welkom ! Stuur een mail naar philainfo@philatelia-alosta.be en we hopen u dan te mogen verwelkomen.

Nieuwe leden

Tijdens onze vakantieperiode zijn er geen nieuwe leden bijgekomen, aangezien onze diensten niet actief waren. Laat dit u zeker er niet van weerhouden, indien u dat wenst, om lid van onze vereniging te worden.

philainfo@philatelia-alosta.be

Filatelie Nieuws

bPost brengt een nieuwe zegelserie uit van Kuifje - een toelichting !

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de geboorte van Georges Remi, alias Hergé, schreef Philippe Goddin, die de functie van secretaris-generaal vervulde bij Studios Hergé, een nieuwe 'officiële' biografie over hem. De auteur gaat in het werk ook dieper in op de magie van Kuifje. Ook B-Post bracht een paar dagen geleden een nieuwe zegel-serie uit onder de naam "Kuifje op het scherm"



Hergé was een Belgische striptekenaar. Hij werd geboren op 22 mei 1907 en overleed op 3 maart 1983. Hergé was een pseudoniem van Georges Prosper Remi. Wanneer je de initialen van zijn naam omdraait en op zijn Frans uitspreekt, klinkt het als er-gee. In het Frans kun je dat dan schrijven als Hergé.

De eerste strip verscheen op [10 januari 1929](#) in het Frans bij de uitgeverij van *Le Vingtième* die de verhalen eerder had gepubliceerd in '*Le Petite Vingtième*', een jeugdbijlage van dit blad. Het

eerste stripalbum van Kuifje, die in het Frans Tintin genoemd wordt, is Kuifje in het land van de Sovjets. De afbeeldingen zijn volledig in zwart-wit. Na de uitgave van Tintin en Amerique neemt Casterman de uitgave op zich en pas later zullen de albums in kleur verschijnen. De eerste vertalingen van Kuifje in het Nederlands verschenen tijdens de [Tweede Wereldoorlog](#).

Ook werden enkele tekenfilms van speelfilmlengte gemaakt, en korte tekenfilms gebaseerd op de albums. In de jaren zestig verschenen bovendien twee echte speelfilms over Kuifje, [Het Geheim van het Gulden Vlies](#) en De blauwe sinaasappels. De sfeer van de stripverhalen is daarin zeer goed te proeven. Daarnaast werden tal van filmstroken gemaakt voor de [toverlantaarn](#). Ook werden tassen, agenda's, enzovoort uitgebracht met afbeeldingen van de held en zijn vrienden. Daarnaast verschenen onder meer [postzegels](#) en boeken over Kuifje, en een nieuw album, [Kuifje en de Alfa-kunst](#), waarin het onvoltooide laatste verhaal van Hergé (schetsen en pentekeningen) is opgenomen.

[Hergé](#) verwees in zijn Kuifje-albums vaak naar actuele gebeurtenissen. De verhalen zijn doorspekt met verwijzingen naar en parodieën op historische gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Zo kan [De scepter van Ottokar](#) (1939) bijvoorbeeld gelezen worden als een parodie op de [Anschluss](#) van [Oostenrijk](#) bij [Nazi-Duitsland](#). Onder meer de naam van de Bordurische leider, Müssler, wijst daarnaar: het is een combinatie van [Hitler](#) en [Mussolini](#).

Oefent Hergé met [De scepter van Ottokar](#) nog onderhuidse kritiek uit op het Duitse rijk in wording, dan komt hij door het album [De geheimzinnige ster](#) (1942) met heel wat controverse in aanraking. Het verschijnt in volle oorlogstijd en valt op doordat de antagonisten in het verhaal oorspronkelijk onder de Amerikaanse vlag opereerden en geleid werden door een Jood, die de naam Blumenstein kreeg. Bij een herziening van het album na de oorlog, wordt Amerika vervangen door het fictieve [São Rico](#). Ook de man achter de geldzuchtige operatie krijgt een in Hergé's oren minder Joods klinkende nieuwe naam: Bohlwinkel (een verwijzing naar het Brusselse bollewinkel; snoepwinkel). Wat Hergé toen niet wist is dat ook Bohlwinkel een vaak voorkomende Joodse naam is.

Dat Hergé zijn tijd soms ver vooruit was bewijzen de albums [Raket naar de maan](#) (1953) en [Mannen op de maan](#) (1954). Aan deze visie van de auteur op de ruimtevaart ging een uitgebreide studie van de modernste wetenschappelijke inzichten vooraf. Het maken van de twee albums nam zes jaar in beslag. Het resultaat is een hoogstandje met een zeer precieze technische uitwerking. De [raket](#) waarmee de protagonisten naar onze satelliet reizen is gebaseerd op de door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde [V2-raket](#).

In [De Zaak Zonnebloem](#) geeft [Hergé](#) een parodie weer op [dictatoriale](#) regimes in het algemeen, en op (de satellietstaten van) de [Sovjet-Unie](#) in het bijzonder. [Bordurië](#), het fictieve land waar het zich voor een deel afspeelt, wordt beheerst door uniformen met een rode schouderband met witte cirkel en zwart embleem in de vorm van een snor.

[Kuifje en de Picaro's](#) schetst een karikatuur van [Zuid-Amerika](#) en zijn kenmerkende revoluties. In dit album weet Kuifje [generaal Alcazar](#) ertoe te bewegen geen executies te laten plaatsvinden als hij aan de macht komt. Alcazar laat duidelijk merken dat hij het hier niet mee eens is en aan het eind geeft zelfs [generaal Tapioca](#) (die geëxecuteerd zou moeten worden) toe dat hij dit een belediging van de [San-Theodoraanse](#) cultuur vindt.

Afgezien van een aantal fictieve staten kent Kuifje ook enkele [fictieve talen](#). Hiervan zijn vooral het [Syldavisch](#) en de taal van de Arumbaya-Indianen vaandeldragers. In beide gevallen worden voortdurend elementen uit het Brusselse stadsdialect, het Marols, in een [slavisch](#) respectievelijk [indiaans](#) jasje gestoken.

Georges Rémi overleed zoals gezegd in 1983. Op 21 mei 2007 werd door zijn weduwe, Fanny Vlamynck, in [Louvain-la-Neuve](#) de eerste steen gelegd van het museum dat aan hem is gewijd. Het [Hergé-museum](#) naar een ontwerp van architect [Christian de Portzamparc](#) opende zijn deuren op 25 mei 2009.

In 2004 was het 75 jaar geleden dat Kuifje voor het eerste op reis ging (Kuifje in het land van de

Sovjets) België bracht in dat jaar een mooie serie postzegels uit. Op de postzegels vinden we afbeeldingen van de strip 'Mannen op de maan' uit 1954. Vijftien jaar voor de eerste maanlanding. Met de woorden "Ik ben er .. ik heb een paar stappen gedaan!", beschreef Kuifje het onmogelijk gedachte.

In 2007, 100 jaar na de geboorte van Hergé, bracht onze Post weer een serie Kuifje-postzegels uit. Alle 24 albums werden verbeeld op de zegels

Kuifje is een verslaggever die in [Brussel](#) woont. In de Nederlandse uitgave woont hij bij een hospita mevrouw Vink. In zijn eerste avontuur gaat Kuifje voor journalistiek werk naar de Sovjet-Unie. Ook in *Kuifje in Amerika* gaat Kuifje op avontuur om verslag te doen.

Voor de eerste albums hebben een politieke lading maar er is ook zeker plaats voor humor. Deze balans is kenmerkend voor de Kuifje-strips. De afbeeldingen van auto's, gebouwen, vliegtuigen en zelfs hele steden in de Kuifje-strips berusten allemaal op de werkelijkheid. Maar de studie en onderzoek die dit vergde kostte Hergé een enorme hoeveelheid werk, waar hij geestelijk zelfs bijna aan onderdoor ging.

Allemaal leuke Kuifje-postzegels. En zo zijn er nog veel meer stripfiguren waar postzegels van te verzamelen zijn. Een leuk thema, stripfiguren. Toch wel een goede zet van de Belgische Post. Wanneer de kids merken dat er echt veel leuke postzegels zijn, slaat het verzamelen van smurfen, voetbalplaatjes, wheelies enzovoort, misschien wel om naar postzegels. Dat zou mooi zijn.

Site Nieuws

Onze website heeft een grondige opknappbeurt gekregen door onze webmasters. Op zich was er niets mis met de oude maar wegens beperkingen die onze site parten speelde, heeft deze nu een volledige nieuwe layout gekregen. Zo is hij groter en overzichtelijker geworden voor alle gebruikers. Ook de snelheid van laden is hierdoor verbeterd.

NIEUW - GASTENBOEK : Onze webmaster kreeg reeds enkele malen complimenten van gebruikers toegestuurd en kwam op het idee om zo op onze site iedereen de mogelijkheid te geven om zijn/haar mening te delen met alle bezoekers van onze site. Lees de reacties en geef zelf ook commentaar, uw mening telt !

NIEUW - KALENDER : Op vraag van ons bestuur hebben wij nu een online kalender aangemaakt. Daar kan u alle activiteiten van Philatelia Alostia op de voet volgen. Via deze kalender kunnen leden o.a. kijken of er nog een datum vrij is om delen van hun collectie te tonen aan andere leden, zoals in het Open Forum.

Wie onze site bezoekt kan er niet naast kijken, onze POLL (staat bovenaan onze openingpagina). Daar krijgt u als gebruiker ook de mogelijkheid om kort maar krachtig uw mening mee te geven. Onder de vraag "Wat vind u van onze nieuwe website ?" kan u op uw keuze klikken.

Voor de voorstelling van de nieuwe Philanews van bPost verwijzen wij u door naar de desbetreffende pagina. Momenteel staat hij sinds een paar dagen online. Bezoek dus regelmatig onze site voor meer info !

Fan worden

Philatelia Alostia is niet alleen te volgen via onze site. Op <http://www.propost.be/nl/node/787/info> kan u zich aanmelden om fan te worden.

Ook stromen de deelnemers via facebook toe. We mogen dan ook reeds een 400-tal volgers verwelkomen. Voeg Philatelia Alostà toe aan je Facebook vriendenlijst. Meer info op <http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682556798>

Nieuwsbrief

Reeds een paar maanden terug beloofden wij dat eerdere edities van onze nieuwsbrief online zouden kunnen ingekeken worden. Wegen de beperkingen van onze vorige site konden wij dit jammergenoeg niet verwezenlijken, maar eind deze maand zullen alle edities online staan. Een nieuwsbrief gemist? Bekijk hem dan online. Telkens wanneer er een nieuwe nieuwsbrief wordt verstuurd zullen wij de vorige aan het archief toevoegen.

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen

- **Zondag 4 september** : *Ottignies, Cercle des collectionneurs Ottintois, 15e Beurs alle verzamelingen* - Centre Culturel d'Ottignies - Av. Des Combattants 41 te 1340 Ottignies - Inl: Mme M. Briet tel: 010 61 27 44
- **Zondag 4 september** : *Tielt, Koninklijke bond voor verzamelaars Tielt houdt haar 11e Postzegelbeurs in de Europahal, Mczekplein te 8700 Tielt - Van 9 tot 17 uur - Gratis toegang* - Inl: Fr. Bolleire Tel: 051 40 59 23
- **Zondag 11 september** : *Nijvel, 16e Grote verzamelaarsbeurs in Collège Sainte Gertrude, Faubourg de Mons 1 te 1400 Nijvel - Inr: Cercle Royale Philatélique de Nivelles - Inl: 067 21 36 77 - Gratis toegang.*
- **Zaterdag 17 en Zondag 18 september** : *Hamme - Gemeentelijke feestzaal Kaaiplein 35 - Voorverkoop Visit Belgium " De Brusselse Grote Markt " Europa " Het Woud " - Tijdelijk postkantoor zaterdag van 10 tot 16 uur.*

Regionale tentoonstelling van de provincie Oost- en West Vlaanderen " Hamfila 2011 " Oost Vlaamse dag van de postzegel en uitgifte " Mijn zegel " 9 tot 17 uur
Org: Hamse Filatelieclub - Inl: Luc Van Bogaert 052 47 91 35

- *Deelname van leden PHILATELIA ALOSTA !*
- **Zaterdag 24 september** : *Nieuwpoort, Postzegelclub De Westhoek organiseert haar 4e Nationale postzegelbeurs - Van 9 tot 17 uur - de zaal Iseland van de Stedelijke Vismijn Nieuwpoort - Een speciale " mijnzegel " wordt te koop aangeboden - Inl: O. Linier Tel: 058 23 37 42*
-
- Voor meer info/mededelingen, raadpleeg onze evenementenpagina op onze website [KLIK HIER](#)



Meer info of nieuws kun u steeds raadplegen op onze website.

<http://www.philatelia-alosta.be>

Hebt U vragen? Stuur dan een mail naar 1 van onze diensten.
Deze nieuwsbrief werd samengesteld met leden van het bestuur.

Uitgever: Guy Abbeloos - webmaster Philatelia Alostà.

Mail: webmaster@philatelia-alosta.be